

OMA OP DE KAST

een verhaal van EMMA STORRIS

geïllustreerd door JANS TEEN



uitgeverij TerraPerdita

Schrijfter illustratoz



STORRIS + TEEN

WIST JE DAT DIT EEN HEEL BIJZONDER VERHAAL IS?
IN DIT VERHAAL KUN

JIJ (ja, jij, ja)

MEE OP AVONTUUR. GEWOON, DOOR HET

JOUW VERHAAL TE MAKEN.

HOE JE DAT DOET? DOOR JE STIFTEN EN POTLODEN EN VERF
EN... NOU JA, WAT JE MAAR WILT GEBRUIKEN EIGENLIJK, TE
PAKKEN EN DIT VERHAAL AF TE MAKEN. DE TEKENINGEN ZIJN
NAMELIJK NOG NIET HELEMAAL KLAAR. WIJ VAN **STORRIS** EN
TEEN VINDEN DAT NOGAL SAAI. LAAT JIJ JE



ER OP LOS? DAT Zouden WIJ GEWELDIG VINDEN!
WE VINDEN HET ONTZETTEND LEUK ALS JE JOUW CREATIES
DEELT VIA...

WWW.BINGENBIBI.NL

BIJ DELEN VIA ANDERE MEDIA IS HET HANDIG ALS JE
#BINGENBIBI GEBRUIKT

ALS JE HET VERHAAL ALLEEN WILT LEZEN KAN DAT
NATUURLIJK OOK. HET IS UITEINDELIJK JOUW VERHAAL,
DUS JOUW FEESTJE!

De Oma Thea uit dit verhaal is uitdrukkelijk gefantastiseerd. Het feit dat er in de familie van de schrijver een Oma Thea bestaat is louter toeval. Die bewuste Oma Thea is dan ook niet beschikbaar voor vliegshows.

Copyright tekst © Emma Storris, 2016
Copyright illustraties © Jans Teen, 2016

Uitgeverij TerraPerdita, Klundert
www.terraperdita.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

www.bingenbibi.nl

* lijfspreuk = volg je hart, want dat klopt * drinkt het liefst wodka,
zonder ijs * heeft een hekel aan stofzuigen * lievelingsdier = raaf
* houdt van reizen * favoriete kleding = haar rode vest



OMA

Bing stak zijn hoofd uit het raam.

'Bibi, kom snel!'

'Wat is er?' riep Bibi terug.

'Oma zit op de kast en ze wil er niet afkomen.'

Bibi zuchtte diep en liep richting de keukendeur.

Onderweg trok ze haar staartjes in de plooi. Oma weer. Die had altijd iets gek. Bibi was benieuwd wat er nu weer aan hand was.

Ze trok de buitendeur open en ging naar binnen.

Bing wachtte in de gang.

'Het is de kast in de slaapkamer.' zei hij.

Broer en zus klommen samen de trap met het bloemetjestapijt op. De deur naar oma's slaapkamer stond open. Bibi ging met haar handen op haar heupen in de deuropening staan.

'Oma Thea, wat doet u op die kast?'

'Vanaf hier kan ik beter wegvliegen.' antwoordde oma Thea.

Haar korte roodbruine haar stond alle kanten op. Op haar wangen stonden blosjes van opwinding. Haar armbanden rinkelden terwijl ze haar armen op en neer bewoog.

Bibi stapte terug de gang op en keek haar broer

Handwritten musical notation including a treble clef, a note, and a box with a note inside.



vragend aan.

'Oma heeft aan de vliegzalf gezeten.' zei Bing, terwijl hij met zijn ogen rolde.

'Nee!' Bibi sloeg van schrik haar handen voor haar mond. 'Dat meen je niet! Vorige keer dat ze dat spul te pakken kreeg, hebben we haar op honderd kilometer afstand op kunnen halen.'

Bing knikte.

'Ik weet het. Blijkbaar heeft mamma het potje niet goed verstopt.'

'Zal ik het schepnet gaan halen?'

'Dat is goed. Dan probeer ik ondertussen het raam dicht te doen.'

Bibi holde met twee treden tegelijk de trap af. Ze rende meteen door naar buiten. In de schuur vond ze het grote schepnet. Ze ging naar de grote eik naast het huis en klom naar de tak bij oma's raam. Eenmaal stevig op de tak, hield ze het net voor de raamopening. Ze stak haar duim op naar Bing.

Bing tijgerde over de vloer naar het raam. Oma zag hem niet tot Bing met zijn voet achter een stoelpoot bleef haken. De stoel viel met veel kabaal om. Oma keek naar beneden en begreep meteen wat hij van plan was.

'Dat zal je niet lukken, mannetje' zei ze. 'Oma gaat er vandoor!'

Met een luid 'joehoe!' zette ze af van de kast en vloog ze richting het raam. Met een zwierige boog dook ze naar buiten. Bibi bewoog haar schepnet naar beneden, maar miste oma op een haartje.



Kakelend van de lach scheerde oma langs de boom. Ze draaide een looping, zwaaide naar haar kleinkinderen en vloog richting de voorkant van het huis.

'Doei doei!'

Bing liet zich razendsnel langs de regenpijp naar beneden zakken. Bibi klom vliegensvlug uit de boom. Ze renden naar hun fietsen. Zo snel ze

konden volgden ze oma. Gelukkig had ze haar rode vest aan, waardoor ze goed zichtbaar was.

Ze snelden langs hun huis, dat naast dat van oma stond. Hun vader stond in de voortuin aan een beeld te werken.

'Kijk, daar vliegt oma, pappa. Ze is niet te houden.' riep Bing.

Dino keek omhoog en liet meteen zijn hamer en beitel vallen. Hij rende naar zijn motor, sprong erop en crosste op zijn achterwiel het pad af. Grimm, de huiswolf, holde er luid huilend achteraan. Het maakte zo'n kabaal dat Zaza, de moeder van Bing en Bibi, naar buiten kwam. Ze schudde haar hoofd toen ze in de verte haar moeder zag vliegen.

'Ma heeft ook altijd iets gek. Zeker de vliegzalf gevonden.'

Ze pakte rustig haar EHBO-tas en mobieltje en volgde op haar gemak haar man en kinderen op haar paarse fiets. De kleurige linten aan haar stuur wapperden vrolijk achter haar aan.

Zo ging het in een stoet door het bos heen naar de bewoonde wereld. Oma Thea vloog voorop, hoog in de lucht. Af en toe draaide ze luid joelend

een looping of een schroef. Daarachter reed Dino op zijn motor. Omdat hij regelmatig omhoog keek, was hij al een paar keer bijna uit de bocht gevlogen. Hij werd gevolgd door zijn twee kinderen die hun benen uit hun lijf traptten om bij te blijven. Tenslotte, een flink eind daarachter, kwam Zaza op haar fiets. Ze leek zich helemaal geen zorgen te maken. Fluitend peddelde ze door, terwijl ze met een glimlach op haar gezicht het uitzicht bewonderde.

'Kijk daar, een buizerd.' riep ze naar Bibi.

'Mam, kijk daar, oma,' riep Bibi terug, 'straks is ze verdwenen!'

'Ach wel nee,' zei Zaza, 'Die komt niet ver. De vliegzaam is over een minuut of tien uitgewerkt.'

'Wat?' Bibi's ogen werden groot van schrik.

'De vliegzaam is...'

'Ja, ik hoorde je de eerste keer al.' Bibi onderbrak haar moeder ongeduldig.

'Hoe kan je daar nu zo kalm onder blijven?'

'Zie je oma's rode vest?' vroeg Zaza.

'Ja, natuurlijk,' zei Bibi. 'Dat is zo felgekleurd. Je moet je best doen om het niet te zien.'

'Er zit een parachute in dat vest gebouwd. Als de vliegzaam op is, hoeft ze alleen maar aan het

touwtje te trekken. Dan dwarrelt ze rustig naar beneden als een blaadje van een tak. Je dacht toch niet dat ik geen maatregelen had genomen na de laatste keer dat dit gebeurde?'

'Mam, je ben briljant!'

Bing, die alles had gehoord, lachte zijn moeder tegemoet.

'Ik weet het, ik weet het.' zei Zaza bescheiden.

En ja hoor, na een minuut of tien begon oma minder vlot te vliegen. Ze hotterde een beetje en leek af en toe stil te hangen.

'Ma, trek aan je touwtje.' zei Dino door de megafoon die hij toevallig in zijn zadeltas zat had zitten.

'Ik peins er niet over,' riep oma terug.

Op de laatste restjes vliegzalf bewoog ze zich naar de kerk die zich vlak naast haar bevond. Ze ging op de rand van het dak van de toren zitten.

'Geef me meer van die vliegzalf.' eiste ze.

'En jij door naar de Dom van Keulen vliegen zeker?'

We kijken wel link uit.' antwoordde Zaza.

'Wat maakt het jou nu uit waar ik heen vlieg?'

vroeg oma opstandig.



'Veel natuurlijk,' zei Zaza, 'dan kunnen wij er achteraan om je op te halen.'

'Maar ik wil helemaal niet dat jullie me op komen halen.' zei oma.

'Maar waarom niet?' Dino snapte er helemaal niets van.

'Omdat jullie me behandelen als een bejaarde.'

Oma was ondertussen rood aangelopen van kwaadheid. Je zag bijna niet meer waar oma ophielde en het brandweerrode vest begon.

'Oma, pas op. Straks val je. Ma, eet je groente. Straks krijg je broze botten. Oma, zou je niet eens naar bed gaan. Je hebt je slaap nodig. Ma, zou je niet eens opstaan. Dit is toch geen tijd om in je bed te liggen. Straks slaap je vanavond niet meer. Oma, dit, Oma, dat. Ik word er knettergek van!'

Dino en Zaza keken elkaar aan. Dit hadden ze niet aan zien komen.

'Maar je bent een bejaarde. We zijn alleen maar bezorgd.'

'Nou, dat is dus niet nodig. Ik ben niet achterlijk, ik ben alleen maar grijs aan het worden. Ik verf daarom weliswaar mijn haar, maar dat heeft mijn

hersenen niet aangetast of zo. Ik weet prima wat ik wil en wanneer ik het wil. Ik wil lol hebben in mijn leven.'

Bing en Bibi schudden meewarig hun hoofd. Ze hadden zich nooit gerealiseerd dat oma zich zo voelde. Ze hielden heel veel van hun oma. Het liefst wikkelden ze haar in bubbeltjesplastic zodat haar niets zou overkomen. Maar nu ze dit zo hoorden begrepen ze het eigenlijk wel. Ze wilde niet thuis achter de geraniums zitten. Ze wilde op avontuur, net als zichzelf. Het leven is al zo kort. Zaza had ondertussen zelf een likje vliegzalf genomen en zat inmiddels naast haar moeder op de rand van het kerktorendak.

'Hier.' zei ze slechts, terwijl ze het potje vliegzalf aan oma Thea overhandigde.

Oma pakte het potje aan en omhelsde haar dochter.

'Ik heb altijd mijn parachute nog.' zei ze geruststellend. Ze klopte op haar vest.

Zaza knikte. Samen vlogen ze naar beneden.

Na een lange groepsknuffel beloofde oma Thea dat ze regelmatig wat van zich zou laten horen.

Ze gaf haar kleinkinderen een dikke zoen op hun voorhoofd.

'Tot snel!' riep ze vrolijk, terwijl ze een aanloopje nam.

En, zoef, daar ging ze. Richting de Dom van Keulen. Ze keken haar na tot ze een rood stipje in de verte was.



Over Bing en Bibi

Bing en Bibi zijn de hoofdpersonen van Bing en Bibi en het duistere bos. Dit leesboek is geschikt voor kinderen van ongeveer 8 tot 10 jaar of als voorleesboek voor jongere kinderen. Het is anders dan de meeste boeken want het is nog niet af. Het verhaal is er wel, maar de tekeningen niet helemaal. Wij willen namelijk liever zien wat er in JOUW hoofd gebeurt. Dus pak je potloden, stiften, verf, wat je maar wilt gebruiken en ga mee op avontuur met Bing en Bibi.

Of ga gewoon lezen, mag natuurlijk ook, wat je wilt...

Bing en Bibi wonen met hun familie op een bijzondere plek in een bijzonder huis met bijzondere huisgenoten. Het soort huis waar jij vast zou willen wonen! Maar dat is niet altijd zo geweest.

Op een dag gebeurt er iets waardoor het leven van Bing en Bibi voor altijd verandert. Hun huis wordt namelijk heen en weer geschud door een heuse reus. De reus is gevlucht uit het bos waar hij woonde en weet niet waar hij naar toe kan. Natuurlijk aarzelen Bing en Bibi geen moment en bieden aan te helpen. Wat volgt is een spannend avontuur in bedreigde bossen met pratende dieren en ronduit gevaarlijke achtervolgingen.

Dit verhaal word je aangeboden via de Bing en Bibi website. Het is alleen voor jouw persoonlijke gebruik bedoeld en mag dus niet voor andere doeleinden gebruikt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Meer weten over Bing en Bibi? Ga naar de website:

www.bingenbibi.nl